

Hantum

12 januari 2020

9:30 uur Ds. E.J.M. Peersmann, Kollum

Organist: Taco de Jong

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Eredienst

Er is zondagsschool en –club

17:00 uur Fryske vesper

o.l.v. mevr. A. Plantinga

in de kerk van Hiaure



19 januari 2020

9:30 uur Ds. H.F. de Vries, Ternaard

Organist: Jan L. de Boer

1^e collecte: Diaconie Eigen Zending

2^e collecte: Eredienst PKN Collecte Oecumene

Pastoralia

Voor en rond de feestdagen hebben wij veel kerst en nieuwjaarskaarten mogen ontvangen uit de gemeente. Allen hartelijk dank daarvoor! Langs deze weg ook nogmaals Gods zegen voor het nieuwe jaar toegewenst.

Afgelopen weken stonden voor mij vooral in het teken van preken, geen bezoeken en geen plan- en regelwerk, maar vooral diensten voorbereiden en preken uitwerken. Dat is mooi en dankbaar werk, in afhankelijkheid van God. Een preek rolt er niet als vanzelf uit, maar kost mij de nodige voorbereidingstijd en soms ook best moeite. Daarin streef ik Gods Woord begrijpelijk en verstaanbaar te maken, zodat we als gemeente er iets aan hebben in het dagelijks leven. Opdat geloof gevoed wordt en het vrucht mag dragen. Vanaf halverwege januari volg ik hiertoe een cursus over voorgaan in de eredienst over liturgie en preken. Mocht u/jij zoiets hebben van: dit voedt mij niet, of wel, of: waarom noemde je dat en niet..? Reacties zijn altijd welkom.

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. (Efeziërs 3: 18-19, NBV)

Jongvolwassen avonden

In november hebben we twee avonden gehad met als thema 'grip'. We willen in het nieuwe jaar ook weer een aantal avonden voor jongvolwassenen organiseren. We zoeken hierbij thema's uit het dagelijks leven en proberen die te belichten vanuit het christelijk geloof. De volgende avonden willen we het thema 'netwerksamenleving' behandelen. Zoek en houd je verbinding met mensen die je verder helpen, of ook met anderen?

We hebben de volgende data vastgelegd: **13 januari**, **14 januari** en **23 januari** (reserve).

Opgave kan bij mij via whatsapp: 0611 886 441, of bij Andries van der Woude en Johan Dijkstra.

Om wat 'grip' op het seizoen te krijgen, hebben we daarnaast alvast de volgende data voor bijeenkomsten gepland:

Jongvolwassen avonden: ma 23 maart, di 24 maart en do 26 maart.

Ontmoetingsdienst op zondag: 16 februari 14.00u, 19 april 14.00u.

Zet die alvast in je agenda.

Bij de diensten

Op **zondag 12 januari** wordt er om 17.00 uur door de Bijzondere dienstencommissie een Fryske vesperdienst georganiseerd in het kerkje van Hiaure. Deze vesper staat onder leiding van Mw A. Plantinga uit Ee.

Mij is gevraagd de volgende activiteiten te willen vermelden:

Vooraankondiging Inspiratiebeurs 2020

Er komt, net als in 2019, ook in 2020 weer een Inspiratiebeurs voor de regio Dokkum met workshops en onderlinge ontmoeting voor ambtsdragers en anderen die actief zijn in het kerkenwerk.

Op maandag 24 februari 2020 van 19.15 tot 21.45 uur in Kerkelijk Centrum "De Herberg", Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum.

Apha-xl in Feanwâlden

Geneest God vandaag nog? Het antwoord op die vraag wordt gegeven op de alpha-xl. Ga in het Nieuwe Jaar het avontuur aan. Ontdek hoe jij leerling van Jezus kunt zijn. Verdiep je vriendschap met Hem.

Deze alpha-xl cursus van acht avonden begint op woensdag 15 januari om half acht in de Mienskip, Haadstrjitte 15 in Veenwouden. De leiding is in handen van ds. Klaas van Marrum. Op één van de avonden komt Henk Hofman, die ernstig ziek was, over zijn wonderlijke genezing vertellen. Op drie andere komt Matthew Helland met zijn team ons praktisch bijstaan. Hij schreef meerdere boeken over genezing door Jezus. De cursus, inclusief de studiegids, is gratis. Weet je welkom.

Data: 15, 21 en 29 januari; 5, 12, 19 en 25 februari, 4 maart.

Wiebe Feddema

Verjaardagen 75+

Op 21 januari hoopt mevr. D. Jansma, Smidstrjitte 23, 9147 BJ Hantum haar verjaardag te vieren. Namens de gemeente wordt u van harte gefeliciteerd. Een mooie dag toegewenst. Gods Zegen voor uw nieuwe levensjaar.

Bloemengroet

Een bloemengroet vanuit de kerk is bezorgd bij mevr. W. Bakker-Duinstra (verjaardag), fam. K. Postma (huwelijksjubileum), Wietske van der Woude-Minnema (bedankje) en naar Jent Hoekstra en Rianne Haakma als welkom in de gemeente.

Terugblik symbolisch bloemschikken kerstmis 2019



De afgelopen weken zijn we bezig geweest n.a.v. het advent en kerstproject **GEEF LICHT** van de kerstcampagne van Kerk in actie. Iedere adventszondag werden er op een hoge driehoekige vorm verschillende kransen geplaatst, iedere zondag weer van verschillend materiaal opgemaakt, waarbij uitleg werd gegeven over de symbolische betekenis ervan, n.a.v. de lezingen uit het boek Micha, volgens het oecumenisch leesrooster.



Het project werd ook gedaan met de kinderen van de zondagschool en zondagsclub, die tijdens de adventszondagen aan het begin van de dienst de kaarsen aanstaken en daarbij een gedichtje voorlezen, een mooie samenwerking met hetzelfde project.

De tekst voor kerstmis was uit Johannes 1 vers 4 en 5.

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

De kroon op al deze kransen is de bol in top.

De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen.

Wit is de kleur van zuiverheid, licht omdat leven veel licht nodig heeft.

In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert naar de hemel.

De bol die gezien wordt is een tegenhanger van de hemel die we als een koepel waarnemen.

De lichtjes zijn de sterren.

Kerst zegt dat het woord levend wordt.

Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten.

Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen.

Als liturgische commissie hebben we met veel plezier en inspiratie meegedaan aan dit project.

Hartelijke groet, Griet Prins, Hilda Veeninga, Marieke Postma

Betankbrief Hindrik oan Hantumhuzen

Oan de tsjerkemienskip fan Hantumhuzen

It is al wer efkes lyn dat wy mei it Kwartettekoar by jim op besite wiene. De sjongers en de muzikanten besykje mei nije Fryske teksten en lieten de tsjerkemienskippen oan te trunen mear te dwaan mei ús eigen moaie taal. Dat de twadde printinge fan "Hertslach" al nedich wie, is in teken dat ús krewearjen gehoar kriget!

Op sneintemiddei 27 jannewaris fan dit jier waard "Hertslach" yn in tige feestlike byienkomst oan my útrikt troch provinsjaal classispredikant Wim Beekman. Tachtich fan de 170 lieten – ik wie 80 jier wurden - binne fan myn hân, meast op teksten fan Eppie Dam. Ek oare bekende dichters en muzikanten ha der oan meiwurke en sa waard "Hertslach" in klankryk gehiel mei eigentiidsk liturgysk materiaal. It binne lieten "om it út te sjongen", sa as de ûndertitel oanjout. Stim jaan dus oan sawol de ljochte kanten fan it libben as oan de tsjustere. Ek tal fan boartlike lieten foar bern stean der yn. De begeliedingsbondel foar oargel of piano is ûndertusken ek ferskynd by útjouwer Intrada op it Hearrenfean.

Nei ús besite oan jim gemeente kamen wy al wer yn hiel wat oare plakken.

Fanôf jannewaris folgje noch Parregea, Sumar, Ternaard, De Lemmer, De Hommerts en Stiensgea.

De lêste kear is dan op 8 maart yn Winsum.

Eltse kear is it wer oars wat de sfear en wat it gebou oanbelanget. Hiel nijsgjirrich foar ús sjongers en muzikanten! De leden fan ús koar dy't noait misse, komme sa yn 44 ferskillende tsjerkegebouwen. En Hantumhuzen bliuwt unyk. Wat is dit gebou respektfol litten sa't it wie. Feestlik om dêr yn te sjongen. Yn in gemoedlike en treflike sfear, mei in folle tsjerke. Mei in hollânsktalich echtpear dat daliks Hertslach kocht en it sa moai fûn. En net te ferjitten mei beppe Neeltsje meisjongend yn ús koar en dûnsjend mei har beppesizzers! Yn sa'n âld gebou! Dat gebou hat grif glimke om it idee, en sil wol tocht ha: "It is efkes wennen, mar wat moai!" Muorren ha ommers earen wurdt der sein! Tank foar de ynset!

Dizze oantrúntoernee is foar my – en foar ús, want Beitske is der altyd by - in bysûndere manier om it byltsje der fleurich by del te lizzen. It liket bytiden wol in réuny, safolle kunde út eardere jierren moetsje wy. Mei tank oan it Kwartettekoar fansels, want alle kearen binne der wer genôch sjongers en muzikanten om der foar te gean. Jim ha wol murken dat se mear as in oere fan te foaren al presint binne. Guon hawwe dan al in hiele reis makke, want ús leden komme út alle wynstreken: út Holwert en Stienwyk, út Drachten en Starum om mar wat te neamen. It idee wurdt breed droegen en wy hoopje en ferwachtsje dat it seadden oan'e dyk sette sil.

Hindrik van der Meer

"Wy sjogge út nei dy iene fredesdo. It witten fan syn komst kleuret it bleke winterlân" (Sjoerd Palstra)

Agenda

16 januari Ouderlingenberaad
20 januari Vergadering Kerkrentmeesters
21 januari Vergadering moderamen
26 januari Kerkdienst 11.00 uur
2 februari Kerkdienst 9.30 uur

*Alle kerkdiensten van het lopende kwartaal kunt u lezen op de website van de kerk
<http://hantum.protestantsekerk.net>*

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 24 januari a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 17 januari sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen.